

Lintjesregen



Maak een hele serie medailles en organiseer samen met je beste maatjes een heldendag: bedenk wie je helden zijn en waarom. Nodig ze allemaal uit en speld ze een medaille op. Dat wordt een feestelijke uitreiking!

Plak hier een foto of het portret van je grootste held.



Medaille voor: de sterrenkundige
Uitgereikt door: Imre Fekkes (11 jaar)
Omdat: ik van sterren hou en ik heb ook een sterrenkijker. Het is gewoon mijn hobby.



Medaille voor: Ahmet (8 jaar)
Uitgereikt door: Hicham Oualhah (8 jaar)
Omdat: hij goed kan voetballen.

Medaille voor: _____
Uitgereikt door: _____
Datum: _____
Omdat: _____



Medaille voor: _____
Uitgereikt door: _____
Datum: _____
Omdat: _____



Medaille voor: _____
Uitgereikt door: _____
Datum: _____
Omdat: _____



Medaille voor: _____
Uitgereikt door: _____
Datum: _____
Omdat: _____



Medaille voor: _____
Uitgereikt door: _____
Datum: _____
Omdat: _____



Medaille voor: _____

Uitgereikt door: _____

Datum: _____

Omdat: _____



Medaille voor: _____

Uitgereikt door: _____

Datum: _____

Omdat: _____



Medaille voor: _____

Uitgereikt door: _____

Datum: _____

Omdat: _____



Medaille voor: _____

Uitgereikt door: _____

Datum: _____

Omdat: _____

Lintjesregen



Medaille voor: Jamilla

Uitgereikt door: Mahnoor Bokhari (7 jaar)

Omdat: zij heel goed kan kleuren. Ik weet niet hoe ze dat doet. Ze moet juf en kunstnares worden.



Medailles maak je zó
Ga op zoek naar dingen die een ronde vorm hebben: plastic bordjes, zeefjes, koekvormpjes... Maak ze eerst goed schoon en gebruik ze als ondergrond voor je medaille. Plak er dan andere kleine spulletjes op: houten of plastic lepeltjes, kleurige touwtjes, grote en kleine doppen of glimmend papier.

Gooi dus niet zomaar iets weg, want voor je het weet ligt er een medaille tussen het afval!

Van verschillende reepjes stof maak je een lintje. Met een veiligheidsspeld kun je de medaille op iemands borst spelden.

En nu gauw op zoek naar echte helden!



Medaille voor: de kapster/kapper

Uitgereikt door: Alejandra Koestal (11 jaar)

Omdat: ik zelf kroeshaar heb, dacht ik meteen aan een kapper. Vroeger had ik dreadlocks en veel speldjes in mijn haar.